
Op på hesten igen

COMEBACK: Susanne og Bjarne Lastein var initiativtagere til Dancopter, som Susanne Lastein i 2007 blev fyret fra. Nu er parret tilbage med ambitioner om at flyve Nordsøen tynd.

Af **Yvonn Tittel**
Tlf. 7912 4562, yti@jv.dk

Susanne Lastein kommer af en familie med begge ben på jorden – men hun altid villet flyve helikopter.

– Da jeg var færdig med gymnasiet, havde jeg sparet 150.000 kroner op til pilotuddannelsen uden at fortælle det til nogen. Jeg var bange for, at min familie ville tale mig fra det, siger hun.

I 1991 mødte hun Bjarne, der var ved at uddanne sig til flypilot. De har siden fået seks børn og nu Bel Air – i første omgang kun med én lillebitte helikopter, så Susanne hurtigst muligt kunne få de 1000 flyvetimer, det kræver at flyve på Nordsøen.

I 1994 fik hun sit helikopter-certificat, og i 2002 grundlag-

de hun selskabet Dancopter, som vandt flyvningen for Dong Energy og Amerada Hess med Susanne Lastein som direktør og ægteparret Lastein bag 28,5 procent af aktierne.

– Med årene blev vi mere og mere uenige om strategien, så Bjarne og jeg ville købe de to andre investorer ud, siger Susanne Lastein.

Der blev kvitteret med en fyreseddel.

Det var i 2007 – og den dukkert er nu ved at blive vasket af.

»Det er ikke hævn«

– *Nogle vil måske mene, at det ligner et hævnmotiv?*

– Sådan er det slet ikke – det er langt fra min natur. Det er et spørgsmål om, at det er det, vi allerhelst vil, siger Susanne Lastein og fortsætter:

– Min søster var i administrationen ved Dancopter og blev fyret samtidig. Da vi pludselig stod uden noget, mødtes vi hver morgen til rundstykker for at snakke om, hvad vi ville. Alt stod åbent, men vi kom hele tiden tilbage til helikoptererne. Så jeg må bare erkende, at det er det, jeg allerhelst vil. Derfor fik vi sidste år, da vores klausul udløb, en ny finansiering på plads og satser nu stort på at komme ud på Nordsøen igen.